

## **DEBBIE VAN IERSEL 12,5 JAAR LID**

24 juni 2005

### **Judotoernooi in Best was best zwaar**

**Raamsdonk:** Vrijdag 24 juni 2005 is Debbie van Iersel gehuldigd door haar trainer Klaas Bakker en de voorzitter Joris de Graauw. Volgende week 1 juli 2005 is zij precies 12,5 jaar lid van de vereniging. Ze kreeg hiervoor het bronzen Nintai speldje uitgereikt samen met een bos bloemen.

**Raamsdonksveer:** Op zaterdag 25 juni 2005 heeft een delegatie van Nintai meegedaan aan het Mixed handbaltoernooi bij de Mountain Stars. 3 bestuursleden, 6 judoka's en een aantal belangrijke helpers wisselden regelmatig voor de beste opstelling van 7. Tegen de tijd dat de judoka's de regels door hadden en dat ze niet mochten werpen met personen, maar met de bal, stonden ze na 4 verliespartijen en een gelijk spel in strijd om de 11e en 12e plaats. Deze strijd werd wel overtuigend gewonnen met 6-2, maar gelukkig kunnen de judoka's beter judoën dan handballen. Niettemin was het een hele gezellige dag.

**Best:** Voor 2 judoka's uit Waspik en 2 judoka's uit Raamsdonk was het zondag 25 juni jl. niet de gelukkigste dag in hun judo carrière. De judoka's die meededen waren: Glenn van Luijn, Rowan van Luijn, Steve Arendse en Kelly Arendse. Eerstgenoemde begon goed met 3 gewonnen partijen, maar verloor helaas de twee volgende partijen. Rowan van Luijn werd tweede in zijn poule maar helaas derde in de kruisfinale poule. Voor Steve Arendse begonnen de wedstrijden goed ook hij werd tweede in zijn poule. Dit was op zich al een mooie overwinning want de poule was erg groot. Hij ging door naar de kruisfinales maar moest helaas opgeven omdat hij zich blesseerde aan zijn nek. Kelly Arendse had vast wat last van de warmte want zij verloor twee partijen achter elkaar waardoor zij weer naar huis mocht. Toch goede partijen gespeeld op deze warme dag en veel judoplezier bij de volgende wedstrijden in het nieuwe seizoen.