

Nintai judoka`s weten de strijd tegen het klimaat niet te winnen tijdens de bosdag.

Zaterdag 14 juni

Op zaterdag 14 juni jl. stond voor tweeënveertig judoka`s en ruim twintig begeleiders de jaarlijks terugkerende bosdag op het programma. Rond tien uur werden alle kinderen bij de dojo verwacht, waarna meteen vertrokken kon worden naar de bossen in Oosterhout.

REGEN, REGEN EN NOG EENS REGEN MET ONWEER ALS KLAPSTUK.

Aangekomen in de bossen werden de kinderen in 4 groepen verdeeld om te starten met een speurtocht die met behulp van een aantal spellen voor het vuurwerk in de ochtend moesten zorgen. Helaas begon het echte vuurwerk sneller als de mensen van het weer hadden aangekondigd. De laatste groep was nog geen tien minuten vertrokken toen het weer echt begon op te spelen. Nou zijn judoka`s niet van suikergoed, dus liepen zij dapper en onverstoorbaar verder zonder zich uit het veld te laten slaan. Toen we het echter na enige minuten hoorden donderen kregen zelfs enkele ouders het een beetje benauwd. Er werd na enig telefonisch contact (leve de mobiel) besloten dat het verstandiger was als de groepen zo snel mogelijk naar de afgesproken plek terugkeerde om spijtig genoeg toch het bos maar te laten voor wat het was.

TERUG NAAR DE DOJO IN RAAMSDONK

Aan de ouders die deze dag bereid waren om de kinderen te begeleiden werd verteld dat we in de dojo verder zouden gaan met een aangepast programma. Alle kinderen werden snel weer in de auto`s geplaatst en er werd vertrokken. Daar aangekomen hadden we even de tijd om warm te worden. Vrij snel daarna werden we verrast met een lunch aangeboden door RBM Culinair. Zijn filosofie luid: "Verassend anders puur genieten". Dit is gelukt. Alle kinderen hebben hun buikjes goed kunnen vullen. Broodjes knakworst, cakejes, een stukje fruit, drinken en een candybar werden naar binnen gewerkt. Ronald bedankt voor de goede zorg, het was wederom fantastisch!!!!

Na de lunch konden we in de dojo het middag programma af gaan werken. Met veel hulp en improvisatie van de ouders is het gelukt om ook na de middag de kinderen een fijne "bosdag" te bezorgen. Het was alleen onmogelijk voor de organisatie om één groep als winnaar uit te roepen, dus hebben wij besloten dat alle kinderen die het slechte weer en het aangepaste middagprogramma getrotseerd hebben, zichzelf als winnaar uit mogen roepen. Bij deze allemaal van harte!!!!

SAMENVATTEND.

Langs deze weg nogmaals onze dank voor de lunch gesponsord door RBM culinair. Ook een woord van dank voor alle ouders die in welke vorm dan ook iets betekend hebben om deze dag succesvol te laten verlopen. We hopen een volgende keer weer een beroep op u te mogen doen.

Na deze verregende bosdag hebben we nog een aantal leuke dingen op het programma staan voor het einde van het seizoen zich dan toch echt aandient. Zo hebben we voor de wedstrijdjudoka`s in het weekend van 21 en 22 juni a.s. ons Bonte weekend weer voor de deur staan. Tevens gaan we nog naar een groot internationaal toernooi in Kent (Engeland) Blijf dus onze verrichtingen nog even volgen.