

## Onderlinge wedstrijden judovereniging NINTAI zorgt voor file in Raamsdonk.

Zaterdag 8 November 2008

Afgelopen zaterdag, 8 November, was het bij de gerenoveerde dojo in Raamsdonk een drukte van jewelste. De tweede onderlinge wedstrijden van dit seizoen konden weer gewoon in ons eigen stekkie gehouden worden, en dat hebben ze geweten in het dorp. Het was weer ouderwets gezellig en vol.

### **GROOT EN IETS MINDER GROOT.**

Omdat er een kleine zestig aanmeldingen waren leek het de organisatie beter om de groep te verdelen in grote en iets minder grote judoka's. Dit was een prima keuze. Zelfs de kleintjes voelde zich niet onder de voet gelopen door die stoere, sterke, grote strijders.

### **KLEINERE JUDOKA'S.**

Toen de teams gevormd waren was er even tijd om een passende naam te zoeken. Als ervaren strijders was dit een koud kunstje. Er werd gekozen voor **de judovechters, de zwarte banders, de stormjudoka's en de vlammende vlamers**. Van die namen zou je al angst krijgen voordat je de mat opgaat.

Toch is er bij Nintai geen enkele judoka die van deze namen spontaan naar huis gaat. Als echte topsporters kwamen zij de tatami op. In de eerste paar partijen ging het nog gelijk op, echter toen de Stormjudoka's aan de beurt kwamen begon de lucht te betrekken voor de tegenstanders. Flitsende judoworpen vlogen over de mat. Terwijl de tegenstanders zich nog afvroegen waar al dat geweld vandaan kwam stonden de Stormjudoka's al te genieten van hun overwinning. **Sam, Steven, Piet, Gillian, Lucas en Ruben**, jullie mogen je dit keer de onverslagen winnaars noemen. Voor alle anderen geldt, blijf goed je best doen tijdens de training, dan komt de winst volgende keer vast bij jullie.

### **GROTERE JUDOKA'S**

Ook bij de grotere judoka's was het een koud kunstje om de teamnamen weer verzonnen te krijgen. Bij hun werd gekozen voor **de winnaars, de sterren, de mattenknallers en de Nintai tijgers**. De Nintai tijgers waren vandaag erg scherp en stonden vanaf wedstrijd nummer één klaar om de winst naar zich toe te trekken. Ze lieten zich niet verrassen en wisten mede dankzij slim te judoën de eerste ronde met grote winst te winnen. In hun tweede wedstrijdronde wisten ze het zelfs voor elkaar te krijgen om alle wedstrijden op één na om te zetten in winst. Maar ook voor deze natuurtalenten kwam de man met de hamer in de derde judoronde. Alle zeilen moesten worden bijgezet om toch ook deze partijen tot een goed resultaat te laten leiden. Net op tijd waren de Nintai tijgers wakker geschut, en werden ze toch nog ongeslagen kampioenen. **Sam, Marijn, Jim, Giovanni, Laura, Jelle en Shirly**, jullie waren top!!!!

### **AFSLUITEND.**

Lisette kon deze onderlinge wedstrijden helaas niet leiden omdat ze ziek in haar bed moest blijven. Hopelijk ben je snel weer beter en doe je volgende keer weer gewoon mee. Beterschap!

**Verder nog even aandacht voor een van de hoogtepunten van het jaar voor een NINTAI judoka.** Zondag 14 December staat het Kerstballen toernooi in Boxtel weer in ons programma. Hier willen we met 70 judoka's zorgen dat NINTAI bekend wordt in heel Boxtel en omstreken. We zullen net als vorig jaar met de hele groep in de bus hierheen afreizen. **Zorg dus dat je deze happening niet mist en schrijf je tijdig in!!!!!!!!!!** Mocht je

geen inschrijfformulier hebben gekregen, vraag er dan naar bij de contactpersoon van de afdeling waar je traint. [De uitnodiging is bovendien te vinden op onze site.](#)